

Ulla Sirén

GIRAFFENS DRÖM

eller

en pensionärs konfunderingar

AKFEO FÖRLAG

Ord

Ord är kärlek, ord är makt.
Klarast lyser det som blev sagt.
Ord bygger luftslott men också broar.
Jag leker med ord för att det roar.

Ord är tanke, ord är magi.
Ord är ett praktfullt fyrverkeri.
Stjärnorna tindrar innan de dalar.
Då är det tystnaden som talar.

Ett barndomsminne

Nymornad dansar jag naken
högt uppe på bergets krön.
Ett strömmande regn gör mig vaken
en morgon så himmelskt skön.

Man har sagt att Gud Fader gråter,
att regndroppen är hans tår,
men jag njuter av att han låter
sin sorg blöta ned mitt hår.

Jag dansar som Gud har mig skapat,
ett svalkande regn mot min kropp.
Mot himlen jag vänt mig och gapat,
och smakat på regnets dropp.

Teaterbesök

Publiken kom
och kritiken var god,
men det var en pjäs
som ingen förstod.
En lysande pjäs!
Man prisar författaren.
Så intelligent
att man inte fattar den.

Melodifestival

Det är tvåtusental,
melodifestival,
och nu är scenen de ungas.

Det är spänning på topp,
det är ängslan och hopp,
för nu ska kärlek besjungas.

Det är sång, det är skval,
det är vända och kval,
man undrar vem som ska vinna.

Det är nyaste pop,
det blir aldrig en flopp
att sjunga om man och kvinna.

Det är hopp, det är stamp,
det är kroppar i kramp
sjungande kärlekens plåga.

Men om kärlek är
ett sånt himla besvär
bevare mig för dess låga!

Politikerfoto

Här sitter ni som styr och ställer
Europas eller världens öden,
fattar beslut som kanske gäller
frågan: livet eller döden?

Här sitter ni i raka rader
som på ett klassfotografi.
Bakom kostym- och slipsfasader
man skönjer Barnet inuti.

För alla är ni mammas gossar
och alla bär ni på en dröm:
att bygga höga torn med klossar
och fast de rasar få beröm.

Fråga inte varför

Fråga inte varför
när du ser mig gråta.
Några stumma tårar
måste du förlåta.

Ge mig din varma hand,
en famn att gråta i,
och då ska du se
att sorgen går förbi.

Inga enkla därför
har någonsin förmått
förklara varför sorgen
är en del av människans lott.

Glädje

I bomullsmoln vill jag hoppa,
slå kullerbyttor i rad,
och ingen ska kunna mig stoppa
om den så tiggde och bad.

Jag vill springa från stjärna till stjärna,
mångubben pussa på mun.
Det enda jag vill så gärna
är dricka ur glädjens brunn.

Älska mig

Älska mig då jag är sur och arg
och tycker livet är en pest.

Älska mig då jag är trött och ledsen,
då behöver jag det allra mest.

Älska mig helt utan krav och villkor
också då jag är en mara.

Älska mig såsom jag är
och inte som jag borde vara.

Giraffens dröm

Giraffen ville ut på seglats
– han hade aldrig sett hav –
men i segelbåten fanns inte plats,
så den tanken han övergav.

I drömmen byggde han en kanot
med plats för hans långa ben.
Det fanns inga segel och inga skot,
men giraffen var dess kapten.

Giraff i kanot – en absurditet!
Han hörde människors spe,
men visste att dröm kan bli verklighet
och havet ville han se.

”Annat var det förr i världen”

Vi plockade murklor
varenda vår.
Det är skadligt i dag
men var nyttigt i går.

Aluminium smakade
riktigt gott
kokt i kastrull
med rabarberkompott.

Vi solade oss
så huden blev bränd
långt innan nån skadlig
effekt var känd.

Vi sprutade flugor
med DDT,
som dog meddetsamma –
det var succé.

Men nu skyr jag solen,
jag joggar runt,
sorterar sopor
och lever sunt.

Till frukost äter jag
kruska och kli
och allt som är gott
det låter jag bli.

Men vin ska jag dricka
så länge jag får.
Det är nyttigt i dag
men var skadligt i går.

Då alla har lyft sig

Då alla har lyft sig
och knappt en rynka finns,
blir det efterfrågan
på rynkiga kvinns,
och varje liten rynka
blir en dyrbar klenod,
som i sig bär vittne om
både skönhet och mod,
och folk kommer att tycka
att det är något skevt
med den som inte visar
att livet blivit levtt.

De gamla hurtbullarnas visa

Vi sprang så svetten lackade,
ja, träningen var hård.
Och titt och tätt vi snackade
om tider och rekord,
om banan som vi löpte
och om vår kondition,
var någonstans vi köpte
den allra bästa skon.

Då vi varandra återser
är det på vårdcentral,
och var och en den andre ger
en bild av värk och kval.
Vi som fordom sprang i kapp
i solsken, ur och skur,
sitter nu med nummerlapp
och väntar på vår tur.

Då man upplevt många vårar

Då man upplevt många vårar
får man ganska lätt till tårar.
Kort sagt: man blir rörd.
Men låt min bön bli hörd:
Jag ber ju endast att
få ha lika lätt till skratt.

Då man upplevt många vårar
har man mött ett otal dårar
och en och annan vis.
Där har vi världens kris,
katastrof – ja, värre:
att de senare är färre.

Väntan på bussen

En gång ska jag vid himlens port
få möta Sankte Per.
Han frågar mig vad gott jag gjort,
då svarar jag så här:

Jag vill nog ha ett extra plus
för all den tid jag stått
och väntat på försenad buss
då jag haft väldigt brått.

Ålderns höst

Ålderns höst –
ett fruset hav,
kala träd vars
löv fallit av?

Ålderns höst –
ett fyrverkeri,
strålande färger
i skön harmoni?

Ålderns höst –
storm, regn och dis,
eller äppelskörd
i paradiset?

Jag ska minnas

Jag ska minnas hur solen skiner
den dag då det riktigt blåser
och veta: Jag är en *has-beener*
och inte en *never-waser*.

